

Liturgie

Welkom

Psalm 121:1

gebed

Is je deur nog op slot

Openbaring 2:1-7

overdenking: Herstel de eerste liefde

Psalm 42:3

Collectemoment

Zegen

Herstel mijn eerste liefde



1

GK-psalm 121: 1

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.



2

Is je deur nog op slot?
 Is je deur nog op slot?
 Van je kr-kr-kr
 doe hem open voor God,



Je hart is net een huisje
 waar het gezellig is,
 maar 't is er nog zo donker.
 Er is iets wat ik mis.

*Refrein: want de Heer wil bij je wonen
 en dan ben je nooit alleen.
 En dan ben je nooit alleen.
 En dan ben je nooit alleen.*



3

Openbaring 2: 1-7

¹ Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:
 "Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn
 rechterhand houdt en tussen de zeven gouden
 lampenstandaards verblijft: ² Ik weet wat u doet,
 hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u
 boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen
 die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef
 gesteld en als leugenaars ontmaskerd. ³ U bent
 standvastig en hebt veel verdragen omwille van
 mijn naam, zonder te verslappen. ⁴ Maar dit heb
 ik tegen u: u hebt de liefde van weleer
 opgegeven.



4

Openbaring 2: 1-7

⁵ Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. ⁶ Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaiëten verafschuwt. ⁷ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”



5

Overdenking;

“Herstel de eerste liefde”



6

GK-psalm 42: 3

O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
 waartoe zijt g' in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder,
 zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwiss'len in geluk.
 Hoop op God, sla 't oog naar boven,
 want ik zal zijn naam nog loven.



7

Herstel mijn eerste liefde

Vader, in de hemel
 die zoveel om mij geeft
 dat u in uw genade
 uw zoon gegeven heeft
 dank u voor uw liefde
 uw eindeloze trouw
 dat ondanks al mijn falen
 u zegt ik houd van jou



8

Herstel mijn eerste liefde

**Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor u
want ik wil van u houden
nog zo veel meer dan nu
Mijn hart moet weer gaan brangen
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan**



9

Herstel mijn eerste liefde

**De drukte van het leven
trok mij met zich mee
De liefde die vervaagde
de passie die verdween
Ik was u niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw woord te lezen
bij u te zijn o Heer**



10

Herstel mijn eerste liefde

Herstel mijn eerste liefde
 die ik ooit had voor u
 want ik wil van u houden
 nog zo veel meer dan nu
 Mijn hart moet weer gaan branden
 zoals het heeft gedaan
 vol vuur en vol van hartstocht
 die nooit meer weg zal gaan



11

Herstel mijn eerste liefde

Vader, in de hemel
 met eerbied vraag ik nu
 of u mij wilt vergeven
 Ik kan niet zonder u
 Dank u voor uw liefde
 uw eindeloze trouw
 Vader ik wil zeggen
 dat ik zoveel van U houd



12