

Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen

## GK-psalm 27: 3, 7

Eén ding blijf ik steeds van de Here vragen,  
één enkel ding, dat heel mijn hart begeert:  
om in zijn tempel al mijn levensdagen  
bij Hem te zijn, te wonen bij mijn Heer.  
Daar in zijn huis,  
waar alles spreekt van Hem,  
wil ik aanschouwen 's Heren lieflijkheid,  
zijn schone dienst, verricht in heiligheid.  
Ik wil aandachtig luisteren naar zijn stem.



# GK-psalm 27: 7

Zo ik niet had geloofd dat in dit leven  
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
mijn God, waar was mijn hoop,  
mijn moed gebleven?

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Maar door Gods trouw

keert mijn vertrouwen weer;

in zwakheid wordt des Heren kracht volbracht.

Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer!



# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen

## 10 geboden

In deze tijd van isolement is het goed te beseffen dat je er niet alleen voor staat, maar dat je God en medemensen aan je zijde weet.

- 1) Erken dat God de belangrijkste is om je aan toe te vertrouwen. Er is geen ander zoals Hij. Hij bevrijdt.
- 2) Maak van Hem geen levenloos beeld. Daar heb je niets aan, dat maakt je alleen maar moe.

# 10 geboden

- 3) **Respecteer Hem om wie Hij is, door zijn naam met eerbied te gebruiken. Zo kun je Hem onderweg aanspreken en met Hem in gesprek gaan.**
- 4) **Rust regelmatig uit om met Hem op verhaal te komen. Iedere week een dag. God rustte ook op de zevende dag.**

# 10 geboden

Om te kunnen beseffen dat je er niet alleen voor staat, is het ook belangrijk dat anderen weten wat ze aan je hebben, dus;

5) dat je je ouders eert,

6) dat je niemand ongelukkig wenst,  
maar wilt bijdragen aan ieders welzijn;

## 10 geboden

7) dat je betrouwbaar bent in je relatie;

8) dat andermans bezit bij jou veilig is;

9) dat je een ander achter diens rug niet zwart maakt;

10) en dat je niet lelijk en onaantrekkelijk wordt door jaloezie.

Je hoeft er niet alleen doorheen.



# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen

# Sela Agnus Dei

2x

Lam van God,  
Dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons.

# Sela Agnus Dei

Lam van God,  
Dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, geef vrede,  
Heer, geef vrede overal.  
Heer, geef vrede overal.



# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

**Gebed**

**Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75**

**Overdenking**

**Lied: God zal zorgen**

**Voorbede**

**Collecte**

**Opwekking 790**

**Zegen**





# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen

## Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

<sup>31</sup> Onderweg zei Jezus tegen hen: 'Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden."

<sup>32</sup> Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.' <sup>33</sup> Petrus zei daarop tegen hem: 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!' <sup>34</sup> Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij



Mattheüs 26: 31 - 35,

driemaal verloochenen.' <sup>35</sup> Petrus zei: 'Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.' Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

## Mattheüs 26: 69 – 75

<sup>69</sup> Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: 'Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!' <sup>70</sup> Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: 'Ik weet niet waar je het over hebt.'

<sup>71</sup> Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: 'Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!' <sup>72</sup> En opnieuw ontkende hij en zwoer: 'Echt, ik ken de man niet!'

## Mattheüs 26: 69 – 75

<sup>73</sup> Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: 'Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraad je.'

<sup>74</sup> Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: 'Ik ken die man niet!' En meteen kraaide er een haan.

<sup>75</sup> Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: 'Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.' Hij ging naar buiten en huilde bitter.

# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen





# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen

# God zal zorgen

Je jubelt: God zal voor mij zorgen  
Wanneer ik hulp van Hem verwacht!  
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen;  
één lange eindeloze nacht.  
Geloof wat was en zeker is;  
licht overwint de duisternis.



# God zal zorgen

Je dacht dat God zijn schapen leidde,  
Het hele leven één groot feest,  
Tot aan der einden groene weiden -  
maar dan; een wond die niet geneest!  
Al zal de Herder bij je zijn,  
Soms ga je door een diep ravijn.





# God zal zorgen

Je meende Christus is zo machtig,  
één woord – het onweer zwijgt al stil.  
Je dacht mijn Vader is almachtig,  
De wind gaat liggen als Hij wil.  
Maar dan opnieuw een donderslag,  
Chaos die niemand eerder zag.



# God zal zorgen

Je fluistert toch dat God zal zorgen  
ook als geen zon je tegenlacht?  
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen  
Doen wat geen mens meer had verwacht:  
Dan zal de aarde hemel zijn,  
Dan zal het eeuwig Pasen zijn!

# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen



De collecte is voor de

Diaconie

Je kunt een bijdrage via internetbankieren  
overmaken naar

**IBAN: *NL 42 RABO 03760 086 44***

**t.n.v. GKv Zuidlaren of d.m.v. Givt app.**



# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

**Opwekking 790**

**Zegen**

# Opwekking 790

God is mijn Herder, die mij weidt;  
in groene velden vind ik rust.  
Hij gaat mij voor naar stille wateren.  
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

# Opwekking 790

Heer, ik vertrouw op U alleen.  
Ik vertrouw, ik vertrouw op U.  
Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.



# Opwekking 790

Hij leidt mijn voeten in het spoor  
van recht en waarheid, tot zijn eer.  
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;  
een feestmaal staat voor mij klaar.

# Opwekking 790

Heer, ik vertrouw op U alleen.  
Ik vertrouw, ik vertrouw op U.  
Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.



# Opwekking 790

Al moet ik door een donker dal,  
ook dan vrees ik de boze niet;  
want U bent bij mij en uw stok en staf  
vertroosten mij steeds opnieuw.

# Opwekking 790

Heer, ik vertrouw op U alleen.  
Heer, ik vertrouw op U alleen.  
Trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.



# Opwekking 790

Want uw trouw en goedheid volgen mij

Genade leidt mij naar huis.

Genade leidt mij naar huis.

# Liturgie

Welkom en begroeting

GK-psalm 27: 3, 7

10 geboden

Sela Agnus Dei

Gebed

Mattheüs 26: 31 - 35, 69 – 75

Overdenking

Lied: God zal zorgen

Voorbede

Collecte

Opwekking 790

Zegen



**Reageren of gewoon even napraten?**

**(050) 5532468**